

# Vakantie

HOMME IDZERDA

Waarom wil iedereen zo graag op vakantie?

Iedereen is druk bezig met werk en heeft daarnaast vaak nog een druk sociaal leven. Thuis zijn, is vaak een uitzondering.

Als er dan een keer tijd is om thuis te genieten, gaat iedereen op vakantie. Dat is toch een paar weken behelpen. Sommigen leven hier zelfs het hele jaar naar toe. Waarom? Is het een kwestie van vluchtgedrag? Willen ze gewoon hun vrije dagen beroerd doorbrengen om daarna met plezier aan het werk te kunnen? Of is het slechts een kwestie van kuddegedrag: iedereen gaat, dus ik ook?

Hoe dan ook, ik heb gekampeerd. De afgelopen jaren is vakantie niet een van mijn primaire tijdsbestedingen geweest. Meer dan een paar dagen ging ik niet. Nu bijna twee weken. Er moesten dan ook de nodige inkopen worden verricht.

De uitspraken van de tentverkopers zou ik niet graag van een accountantsverklaring voorzien. Strikt genomen is mijn tent inderdaad driepersoons, je moet elkaar dan wel héél aardig vinden.

Dat ik op vakantie ben, wil nog niet zeggen dat ik niet lekker wil slapen. Sterker nog. Een goede nachtrust vind ik essentieel voor een goede vakantie. Daarom hebben we een extra groot en dik tweepersoonsluchtbed gekocht. Van tevoren hebben we deze getest. Opgepompt en zelfs op geslapen. Goed luchtbed.

's Nachts gaat het mis. Het luchtbed loopt langzaam leeg. Halverwege de nacht voel ik de harde ondergrond en kan ik opstaan om het luchtbed op te pompen. Dit herhaalt zich die nacht een paar keer.

De volgende ochtend begin ik met plakken. Het gat is snel geplakt. Verdere gaten lijken niet aanwezig. Als het luchtbed 's nachts weer leegloopt, blijkt dat het begin van een nieuw ritueel.

In eerste instantie baal ik van mezelf. Dat ik niet in staat ben geweest het luchtbed goed te plakken. Al snel blijkt dat ik elke keer nieuwe gaten ontdek. Om alle gaten voorgoed te vinden, probeer ik nog de ouderwetse bandenplakmethode. Met het drijfvermogen van een kingsize luchtbed heb ik alleen geen rekening gehouden.

Als uiteindelijk de oorzaak bekend is, stop ik met plakken. Ook de katten van mijn vriendin hebben het luchtbed getest en daarmee de stof verzwakt. Zodra een gat is geplakt, ontstaat door de druk op een andere plek een nieuw gat.

Uiteindelijk kom ik vermoeider thuis dan ik wegging. Volgend jaar koop ik beter materiaal.

Waarom wil ik eigenlijk weer zo graag op vakantie?

FOTO: SIMONE VAN ES



Een goede nachtrust vind ik essentieel voor een goede vakantie.